

Liturgie 11 mei 2025

Kerkdienst door de werkgroep Op zoek naar nieuwe vormen

Thema: Woede.... en nu?

Welkom, mededelingen, kaars aansteken

Openingslied: lied 314

Inleiding op het thema

Verhaal: De goede boosheid (Toon Tellegen)

Lied: 1010, vers 1, 4

Samenspraak

Groepsgesprekken aan de hand van vragen (zie hieronder)

Nabespreking

Lied: 836, vers 1, 4, 5

Collecte eerste: Stichting WensenAmbulance Noord-Holland

tweede: PKN Hoor-Zwaag-Blokker

Afsluitend woord

Slotlied: lied 601

Vraag 1:

Je bent boos, woedend zelfs. En dan?

Hoe ga je om met je eigen boosheid en hoe met die van een ander?

Vraag 2:

Er wordt wel gezegd dat je in een familie de ruzies maar beter met de mantel der liefde kunt bedekken. "We praten er niet meer over, we gaan gewoon samen verder."

Wat vind je van die methode?

Vraag 3:

De mens heeft het vermogen om vriendelijk en vreselijk te zijn.

In het Onze Vader staat: Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.

Wat betekent dat voor jou?