

# ORDE VAN DIENST

voor zondag 7 augustus 2022  
in het kerkelijk centrum HET OCTAAF

Thema:

*Wees waakzaam*



Organist: Peter Zandberg  
Ouderling van dienst: Johan de Vries  
Voorganger: ds. Rudolf Kooiman

## **Welkom en mededelingen**

### VOORBEREIDING

#### **Inleidende woorden**

#### **Bemoediging en groet**

#### **Wij zingen Psalm 136: 1,2,3 en 4**

Loof de Heer, want Hij is goed,  
trouw in alles wat Hij doet.  
Want zijn goedertierenheid  
zal bestaan in eeuwigheid.

Geef de God der goden eer,  
jubel voor der heren Heer.  
Hij doet wonderen, Hij alleen  
trouw door alle tijden heen.

Loof Hem die de hemel schiep  
zijn verstand is grondloos diep.  
En bereidde zee en land.  
eeuwig houdt zijn liefde stand.

Zon en maan en sterren gaan  
koninklijk hun vaste baan.  
God regeert bij dag en nacht,  
zijn genade blijft van kracht.

#### **Kyriegebed**

Voorafgegaan door The Wartburg Choir: Kyrie Eleison  
[https://www.youtube.com/watch?v=VODutRA\\_Sus](https://www.youtube.com/watch?v=VODutRA_Sus)

#### **Glorialied: Lied 655: 1 en 2**

Zing voor de Heer een nieuw gezang!  
Hij laaft u heel uw leven lang  
met water uit de harde steen.  
Het is vol wonderen om u heen.

Hij gaat u voor in wolk en vuur,  
gunt aan uw leven rust en duur  
en geeft het zin en samenhang.  
Zing dan de Heer een nieuw gezang.

## DIENST VAN HET WOORD

### Inleiding

**Eerste lezing:** Jesaja 65: 17-25

**Tweede lezing:** Lucas 12: 32-40

**Zingen:** Lied 1003

Stil is de straat. Overal  
mensen in huizen verdwenen,  
even een luide sirene  
stil is de straat overal.

Refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen  
als een teken van uw trouw,  
worden wij bevrijd van zorgen?  
God, kom gauw.

Niemand een brood in de hand,  
mensen die enkel maar vragen  
brood voor hun knagende magen  
niemand een brood in de hand. Refrein:

Nergens meer feest in de stad,  
mensen die overal schuilen  
en om hun kinderen huilen  
nergens een feest in de stad. Refrein:

Niemand een lach om de mond,  
mensen met angst om de lippen,  
overal ogen die schrikken  
niemand een lach om de mond. Refrein:

Stil is de stad. Overal  
Mensen in huizen verdwenen,  
even een luide sirene - stil is de stad overal. Refrein:

## **Verkondiging**

**Zingen:** Lied 767: 1, 2 en 3

De toekomst van de Heer is daar en voor zijn voeten uit  
gaan vrede en rechtvaardigheid als bruidegom en bruid.

De trouw zal bloeien als een roos en zie, gerechtigheid  
zal uit de hemel moeiteloos neerdalen in de tijd.

Voorwaar, het heil is nu nabij, uw goedertierenheid.  
En vol verwachting zingen wij: God roept de vrede uit.

## **Geloofsbelijdenis**

**Zingen:** Lied 415:3

Amen, amen, amen dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

DIENST VAN DE GAVEN

## **Dankzegging en voorbeden**

### **Collecte**

**Tot slot zingen wij** Lied 686: 1 en 3

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,  
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.  
De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend  
herbouwt wat is vernield maakt één wat is verdeeld.

De Geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God  
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.  
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt,  
kom Schepper Geest, voltooi wat Gij bezonnen zijt.

## **Zegen**

Orgelspel