

ORDE VAN DIENST

voor zondag 28 november 2021 in het Octaaf

Thema:

In verwachting van verandering



Lector: Wil Visser
Organist: Bets Conijn
Ouderling van dienst: Joanna Aldred
Voorganger: ds. Rudolf Kooiman

Orgelspel

Welkom en mededelingen

VOORBEREIDING

Bemoediging en groet

Wij zingen: Vol van verwachting (Gezangen voor Liturgie 643)

Vol van verwachting zijn wij gekomen
om weer te weten waartoe wij bestaan.
Verstillend van binnen, verlangend te horen
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

Tijd vloeit ineen; verleden worden heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herschepende de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

Samen gekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest

Kyriegebed

(na iedere strofe Lied 301j: Kyrie eleison)

Wij zingen: Lied 461

Wij wachten op de koning die ons de vrede brengt
ontsteken onze lampen totdat Hij komt.

Vier kaarsen zullen branden. Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen totdat Hij komt.

Het vuur van onze vreugde de gloed van ons gezang
Zal niet meer kunnen doven totdat Hij komt!

Wij wachten op de koning zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen wanneer Hij komt.

DIENST VAN HET WOORD

Inleiding op de lezingen

Eerste lezing: Zacharia 14: 4-9

Zingen: Lied 316: 1 en 4

Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

Tweede lezing: Lucas 1: 5-25

Muziek: Die donker, Universiteitskoor Stellenbosch
<https://www.youtube.com/watch?v=eAUVbUI24eM>

Preek

Orgelspel gevolgd door: Lied 767: 1,2 en 3

De toekomst van de Heer is daar en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid als bruidegom en bruid.

De trouw zal bloeien als een roos en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos neerdalen in de tijd.

Voorwaar, het heil is nu nabij, uw goedertierenheid.
en *vol verwachting* zingen wij: God roept de vrede uit!

DIENST VAN DE TAFEL

Inleiding

Tafelgebed

Zingen: Lied 385: 1 en 4

De tafel van samen de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
't Geheim van het leven wordt zomaar verstrekt.

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

Instellingswoorden

Het symbool: brood en wijn gedeeld en gebroken

Dankgebed

Wij zingen: Lied 675: 1

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Zegen

Wij luisteren naar orgelspel

Collecte bij de uitgang