

7 JULI

COLLECTE KERK IN ACTIE (BINNENLANDS DIACONAAAT)



Vakantiepret voor kinderen in armoede

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie al hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die opgroeien in armoede kort voor de vakantie verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt. Collecteert u mee om zoveel mogelijk kinderen blij te maken met een tas vol vakantiepret?



 www.kerkinactie.nl/vakantietas



Diaconie PG Hoorn Zwaag Blokker

COLLECTES 2019

14-juli

Adoptiefonds PG Hoorn Zwaag Blokker



De Diaconie streeft ernaar dat de totale activiteit door de gehele kerkelijke gemeente gedragen zal gaan worden. Daarom zullen we er dan ook regelmatig over berichten. Het zal duidelijk zijn, dat we de gemeenteleden hierbij graag willen oproepen om het aangegeven stukje gemeentewerk door vaste of eenmalige bijdragen financieel te ondersteunen. Elke bijdrage is uiteraard welkom

21-juli

Groente voor de voedselbank (stichting Manna Schermer)

OVER STICHTING MANNA SCHERMER



Het doel van de werkgroep Schermer is om voedsel geschikt voor menselijke consumptie, uit te zoeken voor levering aan de voedselbanken

De werkgroep werkt samen met agrarische bedrijven in en om de gemeente Schermer. Het voedsel dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen van het bedrijf wordt gereed gemaakt voor de voedselbanken.

De werkgroep is opgericht vanuit de Protestantse Diaconie te Schermer en begon als projectgroep 'Voedsel'. Op 25 februari 2014 is de projectgroep 'Voedsel' overgegaan in de Stichting MANNA – Werkgroep Schermer. Het bestuur hiervan bestaat uit leden van de Protestantse Diaconie Schermer, PCI Polderland, RK kerk te Schermerhorn en de Raad van Kerken te Schermer. De groep vrijwilligers bestaat nu uit 12 man. Zij werken op maandagmiddag van 13 - 16 uur.

28-juli

Stichting Bake for Life



Bake for Life

Bake for Life is een Nederlandse stichting, opgericht in 1999, met liefde voor het vak en hart voor de kansarmen in Afrika.

Wij geven kwetsbare mensen de mogelijkheid om via werk en opleiding te ontsnappen uit de armoede. Met de kennis van het bakkersvak krijgen zij een kans op een mooie(re) toekomst!

In Oeganda en Kenia zijn vijf bakkerijen gerealiseerd. Alle bakkerijen worden zelfstandig gerund door lokale organisaties.

De mensen die in onze bakkerijen werken zijn zeer divers. Zij zijn gehandicapt of wees, alleenstaande moeder of hebben door omstandigheden op jonge leeftijd school verlaten.



04-augustus

Stichting Red een kind



Hoe het begon

Het begon allemaal met een brief uit India. Hans en Anky Rookmaaker lazen daarin over kinderen die onder zware omstandigheden leefden. De brief zette hen in beweging. Zij hoorden er de stem van Jezus in: "Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan." Anky Rookmaaker legde contact met mensen in India die deze stem herkenden en wilden helpen. En met mensen in Nederland die daarvoor de nodige middelen wilden opbrengen. Samen met de heer Slothouber richtten zij en haar man op 28 maart 1968 'Stichting Redt een Kind' op.



11 AUGUSTUS

COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT)



Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika



Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma's. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

 www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika

18 en 25 augustus

Diaconie

1 SEPTEMBER

COLLECTE MISSIONAIR



Proef de kerk

Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de landelijke actie Kerkproeverij. Kerkproeverij, een initiatief van de Raad van Kerken waar de Protestantse Kerk volop aan meedoet, is één zondag per jaar waarop gemeenteleden heel gericht buren, vrienden, kennissen, collega's uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Om eens te 'proeven' aan de kerk. Deze zondag wordt landelijk ondersteund met een website en materialen. Met de opbrengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning mogelijk.



www.protestantsekerk.nl/collecterooster

8 SEPTEMBER

COLLECTE JEUGDWERK (JOP)



Kliederen in de kerk

“Ik neem mijn kleinkinderen graag mee naar Kliederkerk. Ze komen eigenlijk nooit meer in de kerk, maar hier ontdek ik samen met hen op een creatieve manier een bijbelverhaal.” Zomaar een opa die vertelt wat Kliederkerk voor hem en zijn kleinkinderen betekent. Op meer dan 130 plaatsen in Nederland wordt regelmatig samen ontdekt, gevierd en gegeten in een Kliederkerk. Tijdens deze missionaire vorm van kerk zijn gaan mensen van alle leeftijden samen op verrassende manieren aan de slag met een bijbelverhaal. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Collecteer mee, zodat meer kinderen, tieners, ouders en opa's en oma's op een leuke en creatieve wijze het geloof kunnen ontdekken.



www.protestantsekerk.nl/collecterooster

15 SEPTEMBER

COLLECTE KERK IN ACTIE (ZENDING)



Versterk de kerk in het Midden-Oosten

Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten, waaronder de langslpende oorlog in Syrië, zijn er sprankjes hoop. Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen mensen terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er mensen die voorzichtig teruggaan naar veilige gebieden. Daar aangekomen treffen zij echter een enorme verwoesting aan. Samen met lokale kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen. We ondersteunen mensen met vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijf te beginnen, en bieden traumaverwerking. Met uw collecteopbrengst ondersteunt u deze hulpverlening door kerken ter plaatse.



www.kerkinactie.nl/najaarscampagne

22 SEPTEMBER

COLLECTE VREDESWERK



Als vrede ver te zoeken is



Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesprojecten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Collecteert u mee?



www.protestantsekerk.nl/collecterooster

29 SEPTEMBER

**INTERNATIONALE OUDERENDAG:
COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAAT)**

Zorg voor eenzame ouderen in Moldavië

In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen. Collecteer deze zondag vóór Internationale Ouderendag (1 oktober) mee, zodat 400 ouderen liefdevolle thuiszorg krijgen en 210 vrijwilligers en professionals getraind worden om de juiste zorg te kunnen bieden.

www.kerkinactie.nl/thuiszorgmoldavie