

7 APRIL

40DAGENTIJD COLLECTE KERK IN ACTIE (ZENDING)



Rwanda 25 jaar na de genocide

In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezes werden afgeslacht door hun burens. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, 'geliefd kind'. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.



www.kerkinactie.nl/40dagentijd

14-april

Lilianafonds

Een wereld die openstaat voor elk kind

Dit is de missie van het Liliane Fonds: bijdragen aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker.

Het werk van het Liliane Fonds concentreert zich in 30 landen. In elk van deze landen hebben we een partnerschap met een organisatie ter plekke. Deze Strategische Partnerorganisatie (SPO) maakt jaarlijks een programma voor ondersteuning van kinderen met een handicap. Een SPO kent het land door en door en kan bepalen waar en op welke gebieden steun het dringendst nodig is. Voor uitvoering van het programma maakt de SPO afspraken met lokale organisaties die dichtbij de kinderen werken, bijvoorbeeld op het platteland of in sloppenwijken. Binnen deze Partnerorganisaties (PO's) regelt een team waarin verschillende deskundigheden vertegenwoordigd zijn - het mediation team - steun op maat voor kinderen. Het Liliane Fonds steunt het programma inhoudelijk en financieel.

21 APRIL

PASEN: COLLECTE KERK IN ACTIE (ZENDING)



Versterk de kerk in Pakistan

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouw met uw Paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.

www.kerkinactie.nl/40dagentijd

28-april

Cliniclowns

**zorg en dragen we op een positieve manier bij
aan het welzijn van mensen in een kwetsbare
situatie.**



Wij zien het als een groot goed als je helemaal jezelf mag zijn. Juist in kwetsbare situaties. De kracht van de CliniClown is dat hij vanuit werkelijke aandacht bij ieder contact écht kijkt naar degene die hij ontmoet. Een respectvolle wederzijdse ontmoeting op zoek naar wat er wél is. Hij ziet de ander om wie hij is en wat hij kan. De clown erkent de werkelijkheid, de behoefte van de ander, wat de ander voelt en nodigt uit om mee te spelen in wat op dat moment ontstaat.

5 MEI

BEVRIJDINGSDAG: COLLECTE KERK IN ACTIE (NOODHULP)



Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië



Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp met voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijk collecteren voor onze naasten in Syrië.



www.kerkinactie.nl/bevrijdingsdag

12 MEI

COLLECTE JEUGDWERK (JOP)



Op school het geloof ontdekken

Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend - soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bijvoorbeeld via school-en-kerk-vieringen. Ook ondersteunen kerken soms bij godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of leraren of denken zij mee over de identiteit van de school. JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee te denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen, netwerkbijeenkomsten te organiseren en ondersteunend materiaal aan te bieden. Steun dit mooie werk met een collecte, zodat meer kinderen de kans krijgen om het christelijk geloof ontdekken.

www.protestantsekerk.nl/collecterooster

19-mei

Adoptiefonds PG Hoorn Zwaag Blokker



De Diaconie streeft ernaar dat de totale activiteit door de gehele kerkelijke gemeente gedragen zal gaan worden. Daarom zullen we er dan ook regelmatig over berichten. Het zal duidelijk zijn, dat we de gemeenteleden hierbij graag willen oproepen om het aangegeven stukje gemeentewerk door vaste of eenmalige bijdragen financieel te ondersteunen. Elke bijdrage is uiteraard welkom

26-mei

Elim projecten in Indonesië vanuit een kleinschalig initiatief uit Maassluis

Stichting Elim is een kleinschalig initiatief uit Maassluis en ondersteunt een belangrijk project voor kinderen in Anjungan, West-Kalimantan, Indonesië. Onze twee voornaamste activiteiten zijn het onderhouden van een kinderkuis en een agrarische school. Onze zuster organisatie in Indonesië draagt zorg voor het dagelijks bestuur van deze twee projecten.



De naam Elim is afgeleid van de Hebreeuwse naam voor een bron van levend water. Deze bron kwamen de Israëlieten tegen tijdens hun uittocht uit Egypte. In Elim waren 12 bronnen en 70 palmbomen. In Kinderhuis Elim kunnen de kinderen kracht op doen. De kracht die zij nodig hebben voor de rest van hun leven. Water is hoop, beweging, leven. Hoop op een betere toekomst en kans op een beter, menswaardiger bestaan.

30-mei

Diaconie (Hemelvaartsdag)

02-juni

Stichting Aleh gehandicaptenzorg in Israël



ALEH is een organisatie die de zorg draagt voor kinderen met een ernstige- meervoudige handicap, zowel cognitief (verstandelijk) als fysiek (lichamelijk). ALEH werd in 1982 opgericht door een groep ouders die vastbesloten waren om hun kinderen met ernstige beperkingen, de best mogelijke zorg te geven en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot hun volle potentieel.

De mogelijkheden van kinderen met ernstige fysieke en cognitieve handicaps worden vaak onderschat. Omdat zij niet in staat zijn hun gevoelens, wensen en voorkeuren te uiten, wordt er vaak gedacht dat rehabilitatie en persoonlijke ontwikkeling niet relevant voor ze is. De ervaring van ALEH bewijst het tegendeel. Vandaag de dag, krijgen meer dan 700 bewoners, van baby's tot adolescenten, uitmuntende zorg in de vier afdelingen van ALEH, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hiermee is ALEH het grootste zorgnetwerk voor ernstig meervoudig gehandicapten in Israël. ALEH draagt de zorg voor kinderen, ongeacht hun religie of hun etnische achtergrond. In Jeruzalem, Gedera, Bnei Brak en in het rehabilitatieve zorgdorp in de Negev, is een toegewijd multidisciplinair team van therapeuten, artsen, verpleegsters, verzorgsters, educatieve- en administratieve medewerkers en een groep vrijwilligers continue in de weer om de kinderen te voorzien in al hun fysieke, medische en emotionele behoeften. De waarde van het leven staat hoog aangeschreven bij ALEH en het leven wordt gekoesterd. Geen middel wordt achterwege gelaten om de kinderen vooruitgang te gunnen, wat deze vooruitgang ook moge zijn

9 JUNI

COLLECTE KERK IN ACTIE (PINKSTERZENDING)



Bijbelverspreiding op Chinese platteland

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt.

 www.kerkinactie.nl/bijbelvertalingchina

16-juni

collecte wordt bepaald door RvK

23 JUNI

WERELDVLUCHTELINGENDAG: COLLECTE KERK IN ACTIE
(WERELDDIACONAAT)

Vergeten vluchtelingen in Nigeria



Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, staan we in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst.



www.kerkinactie.nl/wereldvluchtelingendag

30-juni

West-Friesland voor Burundi (Amahoro)



Missie

De stichting "Westfriesland voor Burundi" bestaat uit personen, die het grote verschil in ontwikkelingsmogelijkheden tussen kinderen in Nederland en in Burundi, als onrecht ervaren. De stichting wil een bijdrage leveren aan het opheffen van die verschillen, door kinderen in Burundi in de gelegenheid te stellen naar school te gaan. De "roots" van de stichting liggen in een diaconale werkgroep, die haar inspanningen voor de kinderen en jongeren in Burundi niet beschouwt als een zaak van liefdadigheid, maar als een kwestie van gerechtigheid: eerlijk delen.

Omdat arme mensen voor de meest elementaire rechten niet afhankelijk horen te zijn van rijken, is het streven van de stichting gericht op verzelfstandiging van de projecten. De stichting "Westfriesland voor Burundi" genereert fondsen voor kinderen in Burundi.
