

1-jan Diaconie

6-jan Adoptiefonds PG Hoorn Zwaag Blokker



De Diaconie streeft ernaar dat de totale activiteit door de gehele kerkelijke gemeente gedragen zal gaan worden. Daarom zullen we er dan ook regelmatig over berichten. Het zal duidelijk zijn, dat we de gemeenteleden hierbij graag willen oproepen om het aangegeven stukje gemeentewerk door vaste of eenmalige bijdragen financieel te ondersteunen. Elke bijdrage is uiteraard welkom

13-jan VPSG vrouwen pastoraat seksualiteit en geweld

Missie

De stichting VPSG is een kenniscentrum op het gebied van seksueel geweld in relatie tot zingeving en godsdienst. De VPSG is als oecumenische stichting gespecialiseerd in het leggen van verbanden tussen seksueel geweldtrauma's en godsdienst- of zingevingstrauma's. De VPSG is er voor alle vrouwen en mannen die hulp nodig hebben bij de verwerking van seksueel geweld, persoonlijk of indirect ervaren. Het oecumenische karakter biedt uitdrukkelijk openheid naar een breed spectrum van cliënten, binnen of buiten de kerken. Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader. Het werkterrein van de VPSG beslaat in principe de provincie Noord-Holland.

20-jan

oecum.dienst (collecte wordt bepaald)

27 JANUARI

COLLECTE JEUGDWERK (JOP)



Duizenden jongeren spelen Sirkelslag

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs, jeugdgroepen of schoolklassen via internet tegen andere groepen of klassen uit heel Nederland. Kinderen voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Het kant-en-klare programma is beschikbaar voor drie leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12), Sirkelslag YOUNG (12-16) en Sirkelslag SCHOOL (voor groep 7 en 8). Collecteer mee zodat JOP nieuwe spellen kan blijven ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.



3 FEBRUARI

COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT)



Water staat Bengalen aan de lippen

In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroeveren zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.



www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh

10-feb

Wederopbouw in Palu en Midden-Sulawesi (project 77)

Na de aardbeving en Tsunami in Palu en Midden Sulawesi op 28 september 2018 is er voor de noodhulp in Midden Sulawesi een mooi bedrag bijeengebracht. Maar wie helpt bij de wederopbouw? Duizenden huizen zijn verwoest, tientallen kerken zijn ingestort. De verslagenheid was groot, maar langzamerhand ontwaken de overlevenden uit hun verdoving. Na "Pray for Palu" werd "Palu Bangkit"- "Palu staat op" of "Palu sta op!" – de leus. De mensen beginnen plannen te maken voor de wederopbouw.

De indianen van dit project zijn Klazien en Pieter ter Veen die van 1981 – 1989 uitgezonden geweest zijn door de Gereformeerde en Hervormde Zending en gewoond en gewerkt hebben in Palu, Midden Sulawesi. Vorig jaar hebben zij na 27 jaar weer een bezoek gebracht aan de kerken aldaar en de banden weer aangehaald

17 FEBRUARI

COLLECTE KERK IN ACTIE (NOODHULP)



Droogte overleven in Ethiopië



Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. We verstrekken zaden van droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen in bijvoorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen waterbronnen aan en gaan met houtbesparende oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt. Collecteer mee, zodat 3.500 gezinnen het komend jaar voldoende voedsel en drinkwater hebben om droogte te overleven.



www.kerkinactie.nl/droogte-ethiopia

24 FEBRUARI

COLLECTE MISSIONAIR



De Bijbel dichterbij

De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze seculiere Nederlandse context is het (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Bij contextueel bijbellezen bijvoorbeeld lezen mensen bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken en delen we inspirerende voorbeelden. In 2018 is tijdens een symposium de bundel 'De Bijbel in Nederland' gepresenteerd. Collecteer mee om deze en vergelijkbare initiatieven verder te ontwikkelen en te ondersteunen.



www.protestantsekerk.nl/collecterooster

3-maart

Onderwijs aan kinderen in kansarme gebieden in Zuidelijk Afrika (BEAD)



BEAD is een organisatie voor sensibilisering van interculturele waarden en normen via onderwijs. De organisatie wil ook het bestaande onderwijs aan kinderen in kansarme gebieden in Afrika ondersteunen. De autochtone cultuur en de onderwijsvisie van de school staan centraal en zijn prioritair. BEAD streeft ernaar op een waardige en cultuursensitieve manier kennis en ervaring uit te wisselen. Zo tracht BEAD via een warm samenwerkingsverband een breder draagvlak voor toegankelijk en relevant onderwijs te stimuleren binnen de lokale gemeenschap.

10 MAART

40DAGENTIJD COLLECTE KERK IN ACTIE
(VOORJAARSZENDING)

Kerk zijn in krakend communistisch systeem in Cuba



Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z'n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met uw Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.

 www.kerkinactie.nl/40dagentijd

17 MAART

40DAGENTIJD COLLECTE KERK IN ACTIE
(BINNENLANDS DIACONAAT)

Verlaat de gevangenis ... en dan?

Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een unieke kans, met grote uitdagingen. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Via organisaties als Gevangenzorg Nederland en Exodus en hun vele vrijwilligers begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Al in de gevangenis bereiden gevangenen zich via gesprekken en cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, het zoeken naar werk en het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de re-integratie. Collecteert u mee?

TIP: Combineer deze collecte met de Paasgroetenactie.



24 MAART

40DAGENTIJD COLLECTE KERK IN ACTIE
(KINDEREN IN DE KNEL)

Stop kinderarbeid in India



In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Collecteer mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!



www.kerkinactie.nl/40dagentijd

31-maart Stichting Vaarwens "een dag, een schip, voor één ernstig zieke en zijn/haar naasten"

GEDREVEN DOOR WATER

Een dag, een schip, voor één ernstig zieke en zijn/haar
naasten

“Sinds 2007 maakt de ex loodstender Meander individuele gratis dagtochten met mensen die in hun laatste levensfase verkeren.”

Ons doel:

Stel ... u hebt de slechte tijding gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent.

Stel ... u loopt thuis rond om uw laatste zaken te regelen, of u zit in een rolstoel, in een ziekenhuis, in een hospice... en u kunt er nog een dag uit om alleen met uw naasten een geheel verzorgde vaardag te maken op een heerlijk schip..

Stichting Vaarwens regelt het allemaal ... **GRATIS!**

Onze resultaten:

Inmiddels hebben ruim 600 ongeneeslijk zieke en uitbehandelde mensen ervaren hoe het is om er nog één keer een dag uit zijn in een geweldige omgeving en ambiance. Op deze site staan **alle vaardagen** omschreven met veel fotomateriaal.

Kijk en overtuig u van de emotionele waarde van dit prachtige doel.



Ons bereik:

Onze gasten komen van Groningen tot Goes en van Hengelo tot Haarlem, dus opereren we landelijk. De Meander vaart altijd centraal in waterrijk Nederland en is voor iedereen binnen enkele uren bereikbaar. Op het kaartje kunt u ons bereik zien.